

Tijdschrift 'Steeds Bereid' Scoutsgroep De Zwaluw

Verantwoordelijke Uitgever

Sam Bastiaens
Korteboeken 23
9930 Zomergem

Redactie

Renée Mortier
Scherpzinnige Hinde

Januari 2017
Februari 2017
Maart 2017
April 2017



Het hoekje van de EENHEIDSLEIDER



Het is alweer november. Het Herfstkamp zit er op en we kijken al bijna uit naar oudejaarsavond. En het moet gezegd, het was weer een schitterend herfstkamp! Een heerlijk weertje, geniale buschauffeurs en een dito locatie: meer moet dat niet zijn. Dat samen met een super leidersploeg en een hoop toffe kinderen bleek eens te meer het recept voor een heel geslaagd kamp. De verhalen van de takken vinden jullie uiteraard verderop in het boekje.

Stilaan tijd om vooruit te kijken dus. Op het moment dat jullie dit stukje lezen, hebben de meesten onder jullie reeds genoten van ongetwijfeld heerlijke spaghetti. Sommigen onder jullie wonnen vast een prijs waarop je reeds lang hadden gehoopt tijdens de tombola en anderen waren vast blij dat ze een chauffeur hadden omdat ze misschien een glaasje teveel (wijn) ophadden.

Een chauffeur die kon vertrekken in een perfect proper gewassen auto. Want zoals jullie konden merken zijn de seniors begonnen aan hun geldinzameling voor hun buitenlands kamp. Na jaren afwezigheid zijn de seniors terug en daar hoort een buitenlands kamp bij. Zij zullen er dan ook niet bij zijn op paaskamp en voor het eerst in lange tijd zal dus niet iedereen aanwezig zijn op onze geniale paasshow. Zo'n buitenlands kamp is echter perfect voor de ontwikkeling en een overgetelijke ervaring. Waar de reis naartoe gaat is nog een klein geheimpje maar met zo een toffe groep wordt het sowieso geweldig!

Zij die een chauffeur nodig hadden hebben allicht genoten van onze heerlijke wijnen die ook dit jaar weer worden verkocht. De inkomsten die we bekomen uit deze verkoop zijn essentieel voor de werking van onze scouts. Gezien ook het jeugdwerk alsmear minder wordt gesubsidieerd zijn we alsmear meer aangewezen om in onze eigen middelen te voorzien. Daar wij er ook aan denken om op nog onbepaalde termijn een loods te zetten voor al ons materiaal op terrein, trachten wij natuurlijk ook een buffer aan te leggen om die bouw mogelijk te maken.

Na het bezoek van de goed heilig man en de wijnverkoop is het tijd om uit kijken naar waar 2017 ons zal voeren. Dit wordt sowieso een prachtig jaar. Ik denk spontaan aan de fuif die de seniors zullen organiseren op 28 januari 2017, het technisch weekend van de (jong)verkenner-gidsen, het leidersweekend en uiteraard het paaskamp van de eenheid en buitenlands kamp voor de seniors.

Daarnaast is er uiteraard ook nog ons 70-jarig bestaan. Onze stichter Jean Derycke had het misschien zelf nooit gedacht, maar na 70 jaar blijven we vliegen en misschien wel hoger dan ooit. Dit willen we dan ook vieren! We plannen een heuse reünie-dag op zaterdag 6 mei 2017. Wat die dag concreet zal inhouden wordt later dit jaar nog meegedeeld maar we willen iedereen die ooit iets te maken heeft gehad met 120ste FOS De Zwaluw graag uitnodigen om met ons te komen vieren.

Deze rit doorheen de komende maanden sluit ik af met enkele woorden van dank. Ten eerste bedankt aan alle leiding voor hun inzet om er elke week weer te staan en ervoor te zorgen dat iedereen een leuke zaterdag heeft en een fijn kamp. Ten tweede zijn ook jullie, ouders, bedankt om onze scouts aan te raden aan kennissen en vrienden. Mede dankzij jullie hebben we ook dit jaar weer veel nieuwe inschrijvingen en is er een stevige basis bij de teerpoten waardoor onze toekomst verzekerd is. Ten slotte ook een uitzonderlijke dank voor onze schitterende stam-werking dankzij wie we steeds heerlijk eten hebben op kamp, die ons terrein steeds onderhouden, die er mede voor zorgen dat we heerlijke spaghetti hebben en tal van andere zaken worden verwezenlijken die het leven van de eenheidsleiders toch een stuk makkelijker maakt.

PS: Zij die weet hebben van kampterreinen waar we onze busmaatschappij naartoe kunnen sturen in de toekomst, mogen dit uiteraard altijd mailen. We zijn altijd op zoek naar nieuwe locaties waar 140 man/vrouw/kind binnen kunnen slapen, met veel speelterrein en bossen.

Actieve Fret

Sam Bastiaens- Eenheidsleider
fret@dezwaluw.org - 0484/03.09.64

Planning

Wijnverkoop

Om een beetje extra geld in het laatje te krijgen, hebben we dit jaar opnieuw rode wijn, witte wijn en cava voor jullie klaarliggen! Voor de fijnproevers hebben we dit jaar niet één maar twee verschillende soorten rode wijn: de gekende Terrai Premium OVG en onze nieuwe Quinta do Encontro. We hanteren dit jaar opnieuw zeer democratische prijzen van 7 euro voor een fles witte wijn, Calusari Sauvignon, of een fles Terrai Premium OVG en 9 euro voor een fles Quinta de Encontro of een heerlijke fles cava Pasos de Oro. Wie zijn wijn en cava voor de feestdagen wil, bestelt best **vóór 19 november!** De levering gebeurt dan op de laatste vergadering, namelijk 17 december, aan De Muze.

Daarna kan de wijn uiteraard nog **het hele jaar door bijbesteld worden.**

Alle bijkomende informatie is te vinden in onze wijnfolder.

Alvast bedankt voor de steun en santé!

Techniekenweekend JVG's en VG's

Van **vrijdag 24 februari 2017** tot **zondag 26 februari 2017** gaan de JVG's en VG's van **18u00 tot 18u00** op techniekenweekend. Meer informatie volgt via de JVG- en VG leiding.

Leidersweekend

Enkel voor seniors en leiding

Periode: van **vrijdag 24 maart tot en met zondag 26 maart 2017**

Locatie: een verrassing!

Prijs: €30 per persoon

Wat is dit? Een weekend voor huidige -en toekomstige leiding om hun leiderscapaciteiten uit te breiden, nieuwe zaken aan te leren en uiteraard om te verbroederen!

Stoverijavond

Zaterdag **18 maart 2017** organiseren wij na het grote succes van vorig jaar opnieuw onze stoverijavond! Schrijf deze datum dus alvast in jullie agenda's, want deze toffe én lekkere avond willen jullie niet missen. Meer informatie volgt zoals gewoonlijk in onze flyer.

Paaskamp

Periode: van zaterdag 1 april tot en met woensdag 5 april

Locatie: we bezoeken opnieuw De Spreedonken in Olmen!

Prijs: €80 indien ingeschreven vóór 18 maart, €90 erna

Inschrijven kan op elke vergadering bij Fret of Hert, of bij voorkeur via overschrijving met vermelding "Paaskamp + naam kind" op rekeningnummer BE40-0014-9451-4463. Meer info volgt in de kampfolder!

Reüniedag 70 jaar De Zwaluw

Op zaterdag 6 mei 2017 organiseren we een reüniedag om ons 70 jarig bestaan te vieren. Meer informatie hierover volgt ter tijd en stond nog, maar omcirkel deze dag dus alvast in jullie agenda!

Grootkamp

Periode:

- *1e periode:* van zondag 30 juli tot en met woensdag 16 augustus. Voor alle leiders, stam, seniors, VG's en PL's & HPL's van de JVG's (keren 15/08 terug)

Prijs: €210 indien ingeschreven vóór 22 juli, €200 erna

- *2e periode:* van zaterdag 5 augustus tot en met dinsdag 15 augustus. Voor een deel van de JVG's, Wolven en Teerpoten.

Prijs: €160 indien ingeschreven vóór 22 juli, €170 erna

Locatie: Jeugdcamping VVV, Kattenbos z/n, 3920 Lommel

Bezoekdag: De bezoekdag valt samen met de 1e dag van het kamp, namelijk zaterdag 5 augustus.

Inschrijven kan op elke vergadering bij Fret of Hert, of bij voorkeur via overschrijving met vermelding "Grootkamp + naam kind" op rekeningnummer BE40-0014-9451-4463. Meer info volgt in de kampfolder!

Artikel Stam Herfstkamp 2016

Beste lezers allemaal,

Jaja het is zover: het eerste kamp van dit scoutsjaar is aangebroken. Met z'n allen trekken we naar het ons alom bekende bos te Meerhout, domein de Spreedonken. Een groot grasveld vooraan, bos rondom het gebouw, nog een grasveld achter het bos en dan weer een bos en over de baan zelfs weer een bos. Ideaal dus om er met al de takken te spelen. Maar voor de STAM is de keuken eigenlijk wel het belangrijkste. Het is een ietwat verouderde keuken, maar alles werkt er nog en er is ook voldoende materiaal aanwezig. Wat betekent dat wij met minder potten en pannen moeten sleuren van ons lokaal en kunnen dan ook meteen aan de slag.

Eerst de refter klaarzetten, ons beperkt materiaal uitpakken, alle grondstoffen op zijn plaats zetten (inkopen reeds gedaan voor het verlengd weekend!) en we konden de eerste maaltijd beginnen klaarmaken. Zoals alle kampen zetten wij het ontbijt klaar en smeren we de boterhammen voor de kleinere kinderen. Middagmaal maken, soep en boterhammen voor het avondmaal en als alles gedaan is de soepgroenten voor de volgende dag al kuisen en snijden en aardappelen schillen. Jaja wij maken alles nog vers. Dat kon je ook zien aan de tevreden gezichten van de kinderen die het eten wel lekker vonden. Daar doen we het voor! Zo kwamen we dan aan het einde van het kamp en konden we alles weer inladen en klaarzetten voor het Paaskamp. Tot dan.





Uw Verslaggeefster en fotografe ter plaatste

Kalme Kongoni

Artikel Teerpoten Herfstkamp 2016

Zaterdag 29 oktober

Eindelijk was de dag aangebroken waar iedereen naar uitkeek, het was tijd om te vertrekken op herfstkamp!!! Joepie !!! Om 9 uur vertrokken we met een zestiental teerpootjes richting de Spreedonken. Nog geen 2 uurtjes later waren we al aangekomen. Een

paar teerpootjes waren verbaasd dat hun kamp die ze vorig jaar hadden gebouwd er niet meer stond. De kamers werden rap verdeeld en de regels van het kamp werden eens grondig overlopen. Toen iedereen zich had



geïnstalleerd was het tijd om de boterhammetjes op te eten die de mama en de papa hadden meegegeven. Met een volle maag gingen we een dutje gaan doen toen we plots werden gewekt door 2 mannen die ruzie maakte. Deze 2 mannen hadden een discussie over wie de beste *gang* had , dus daarom moesten de teerpootjes hen helpen. Ze werden in 2 groepen onderverdeeld in *The Bloods* en *The Crips*. Ze konden tattoos en bandana's verdienen, nu waren ze helemaal klaar voor het eindstrijd. Na lang vechten wonnen uiteindelijk *The Crips*

Na dit heftig gevecht was het tijd om weer op krachten te komen en dit konden we gelukkig doen met cakejes die **Sanne De Coensel** had gemaakt voor haar verjaardag. Gelukkige verjaardag Sanne !! Na het genieten van ons vieruurtje gaf **Kygo** ons een rondleiding en vertelde ze wat we moesten doen bij nood. Hierna speelde we verschillende spelletjes en toen was het weer tijd om te eten. Na een zangles en een verhaaltje kwam plots Dora te verschijn. Ze had dringend hulp nodig omdat haar vriendje Boots ontvoerd was door Zwieber! Gelukkig slaagden de teerpootjes er in om deze stoute vos te verslaan en was het tijd om na een super leuke eerste dag onder de wol te kruipen.

Zondag 30 oktober

Opstaaaaaan !!!!! Om 8 uur werden we gewekt door **Kygo** die daarna ons een stevige turnles gaf. Na ontbijt en de inspectie kregen we een morele opvoeding van **Mang**. Deze keer ging het over vluchtelingen , waarom zijn ze hier ? Hoe kunnen we ze helpen ? , **Ayla Van Leeuwen** en **Carlo Moccia** bleken er al veel van te weten en konden hun mede teerpootjes helpen om dit moeilijk onderwerp beter te begrijpen. Na dit serieus gesprek konden we wat stoom afblazen met allemaal leuke kleine spelen. Na het lekkere middagmaal gingen we op ons bed een beetje rusten. Nu dat onze energie weer helemaal was opgeladen konden we er weer tegen aan! Daarom speelden we nog een middagspel.

De teerpootjes moesten zoveel mogelijk punten verzamelen en dit konden ze doen door verschillende vragen te beantwoorden en opdrachten uit te voeren. Op het einde werden de punten bij één geteld en daar kwamen als winnaars uit **Yanis Meziani** en **Julie Verbeke**, Proficiat !Nadat we ons vieruurtje op hadden en ons hadden gewassen speelden we nog een paar kleine spelen. Hierop volgde het avond eten en een uiteraard weer een zangles. Nadat onze kelen waren opgewarmd werd het tijd voor onze oren. **Chikai** vertelde ons een verhaal over een jongen Stach die koning wilden worden. Dit kon hij doen door 7 opdrachten te vervullen , maar ze was nog geen 4 opdrachten ver of ze werd onderbroken door Stach zelf. Hij kwam de teerpootjes vragen of ze zin hadden om de laatste 3 opdrachten samen met hem te gaan vervullen , gelukkig stemden ze allemaal in. Deze opdrachten lukten allemaal vlekkeloos waardoor Stach koning werd. Voor alear we konden slapen moesten we jammer genoeg afscheid nemen van **Hathi** omdat hij moest gaan studeren. :(

Het was dus tijd voor een hele grote groepsknuffel !!!!!

Maandag 31 oktober

Goedemorgen teerpootjes ! We begonnen de dag met een superhelden turnles van **Kaa** , nadat we de boef hadden gevangen konden we ons maagjes gaan vullen. Toen de inspectie gedaan was kregen we techniek spoortekens van **Mang** en **Kaa**. Hierna speelden we tussen 2 vuren en voetbal waar iedereen goed meedeed. Dit konden we vooral zien aan **Flynn Cornelis** zijn natte T-shirt ;) Na het eten en ons kort middagdutje spelen we "Mens erger je niet". De teerpootjes konden kun pionnen verzetten door middel van moeilijke opdrachten. Het was een spannende strijd maar uiteindelijk was het toch kleur rood die won. Na het middagspel gingen met iedereen in de zon gaan genieten van onze koekjes.

Omdat we een beetje stonken gingen we ons gaan wassen en gingen daarna nog wat kleine spelletjes gaan spelen. De avond brak snel aan het was al weer tijd om iemand nieuw uit de nood te helpen! Er was namelijk een jongetje die veel nachtmerries had over draken , vampiers en boze grote wolven. Gelukkig waren de teerpootjes weer zo lief en besloten ze om hem te helpen. Nadat ze zijn angsten hadden kunnen verslaan was kon hij hij weer zoetjes gaan dromen. De teerpootjes besloten om hem na te doen en kropen ook hun bedje in.

Dinsdag 1 november

Deze keer werden ze zachtjes gewekt door **Mang**. Het behoorde een vermoeiende dag te worden dus zorgde hij er voor dat alle spieren los gemaakt werden bij zijn turnles. Want na de inspectie waren het sportproeven. De teerpootjes moesten eens 100m en 400m lopen , bij beide afstanden hadden we dezelfde top drie:

1. **Carlo Moccia**
2. **Loek Schueremans**
3. **Otto Van De Veld**

Omdat de teerpooten zo hard hun best hadden gedaan kregen ze wat tijd om vrij te spelen. **Stijn De Backer, Wolf Housen, Ayla Van Leeuwen, Emma Panhuysen, Sanne De Coensel ,Anna Leveugle en Julie Verbeke** maakten een heel dorp waar de insecten konden leven. Terwijl deze groep druk bezig waren maakte de andere een super cool kamp voor hun zelf , hopelijk blijft deze wel staan tot volgend jaar. Toen we gegeten hadden en onze siësta achter de rug was kwam plots een luchtprinses die zeer verliefd keek. Ze was namelijk verliefd om de vuurprins maar was niet de enige. Om de andere prinsessen uit te schakelen ging ze met de teerpootjes naar de tovenaar om een een vergif drankje te maken. Ze vertelden de andere prinsessen dat het een schoonheidsdrankje was maar toen ze er van dronken vielen ze in slaap. Toen de luchtprinses de vuurprins op date vroeg zei hij verrassend genoeg nee en liep hij samen hand in hand weg met de tovenaar. Toen we ons 4uurtje in ons maag hadden en ons hadden gewassen speelden we weer verschillende kleine spelen.



Na het avond eten en zangles kregen we een griezel verhaal van **Mang** te horen. Plots werd het verhaal onderbroken door een wenend varken. Zijn naam was meneer Knor, zijn vriend meneer Snow was ontvoerd door het slechte varken meneer Napoleon. Omdat de teerpootjes nogmaals hun goede hart wouden tonen gingen ze mee met meneer Knor. Ze konden natuurlijk niet zomaar meneer Snow bevrijden want ze moesten eerst een varken worden. Nadat ze een varkensneus hadden gekregen, geleerd hadden om te knorren, te eten als varken en een wolf hadden overtuigd om mee te vechten konden ze ten aanval gaan !! Toen meneer Napoleon was verslaan en meneer Snow bevrijd was konden de teerpootjes met een gerust hart gaan slapen.

Woensdag 2 november

Met een triestige stem maakte **Chikai** de teerpootjes wakker , de laatste dag was jammer genoeg al aangebroken. Na een korte turnles en stevig ontbijt gingen we onze valiezen inpakken. Dat laatste bleek toch wat moeilijker dan gedacht want **Emma Panhuysen** was haar code vergeten op haar valies ! Gelukkig werd dit probleem snel opgelost en was iedereen rap klaar met hun valiezen in te pakken. We speelden nog wat kleine spelletjes , waaronder Chinese voetbal waarbij de teerpootjes snel **Kaa** konden doden.



Toen we lekkere pitta's hadden gegeten en afscheid hadden genomen van de eenheid stapten we op de bus. We hadden weer een geslaagd kamp achter de rug ! Graag willen wij ook de stam bedanken voor het lekkere eten op kamp en ook de eenheidsleiding om dit kamp mogelijk te maken!

Ps : Raksha en Hathi jullie werden gemist op het kamp

Uw reporter ter plaatse
Kaa
Onvoorspelbare Beo

Programma Teerpoten

Als je niet kan komen, gelieve Raksha te verwittigen via email op vlinder@dezwaluw.org of via GSM op 0475/20.78.29

Zaterdag 7 januari 2017

Geen vergadering

Zaterdag 14 januari 2017, van 14u00 tot 17u30

Vandaag spelen we veel leuke spelletjes, en hopelijk kunnen we wat in de sneeuw spelen! Vergeet geen dikke jas en centjes voor een koekje en een drankje.

Zaterdag 21 januari 2017, van 14u00 tot 17u30

Onze geliefde Raksha komt vandaag terug, joepie! Daarom bouwen we vandaag een groot feest :D

Zaterdag 28 januari 2017

Geen vergadering

Zaterdag 4 februari 2017, van 10u00 tot 17u30

We trekken deze zaterdag naar ons terrein in Wondelgem om daar een tof groot spel te spelen.

Breng zeker allemaal een dikke jas, goede schoenen, een lunchpakket en centjes voor een koekje en een drankje mee.

Zaterdag 11 februari 2017, van 14u00 tot 17u30

We herhalen vandaag eens onze teerpooteisen en spelen natuurlijk veel leuke spelletjes. Vergeet geen geld voor een vieruurtje.

Zaterdag 18 februari 2017, van 14u00 tot 17u30

Deze middag gaan we op bezoek bij de enige echte Pierke Pierlala! We spreken daarom iets vroeger af, om **13u45** aan De Muze. Breng zeker ook €5 mee. Meer informatie volgt nog via mail.

Zaterdag 25 februari 2017

Geen vergadering

Zaterdag 4 maart 2017

Geen vergadering

Zaterdag 11 maart 2017, van 10u00 tot 17u30

Kom vandaag zeker in perfect uniform, want we trekken deze middag Centrum Gent in om snoepjes te verkopen. Met de centjes die we dan verdienen kunnen we nog heel veel leuke dingen doen dit jaar!

Zaterdag 18 maart 2017, van 10u00 tot 17u00

Vandaag gaan we naar de Groene Vallei om daar de speeltuin onveilig te maken. Vergeet geen geld mee te brengen voor een vieruurtje, want van al dat spelen zullen we zeker honger en dorst krijgen. Ook niet vergeten dat we vandaag al om **17u00** afsluten, want die avond is er onze fantastische stoverijavond!

Zaterdag 25 maart 2017

Geen vergadering

Zaterdag 1 april 2017 – woensdag 5 april 2017, vanaf 08u30

JOEPIEEEEEE TIJD VOOR PAASKAMP! Meer info in de kampfolder!

Zaterdag 8 april 2017

Geen vergadering

Zaterdag 15 april 2017

Geen vergadering

Zaterdag 22 april 2017, van 10u00 tot 17u30

Kaa en Mang nemen ons vandaag mee op een toeristische wandeling doorheen het mooie Gent. Trek dus zeker jullie stapschoenen aan en breng ook centjes mee voor een koekje en een drankje

Zaterdag 29 april 2017

Geen vergadering

Onbezorgde Vlinder

Zowie Mann

Takleidster Teerpoten

Vlinder@dezwaluw.org

0475/20.78.29

Artikel Wolven Herfstkamp 2016

Zaterdag 29 oktober

Iedereen verzamelt zich in Wondelgem want we vertrekken weer op een super tof kamp!!! Joepie!! Iedereen heeft een vriendje uitgezocht om samen op de bus te zitten dus rijden maar. We zitten nog maar net op de bus en er is al een super toffe roddel: **Tuur Boogaerts** en **Kaa** gaan namelijk trouwen op kamp! Wowow super goed nieuws! **Ko** mag de getuige zijn en **Ikki** het bruidsmisje. Na een twee uur lange busrit komen we eindelijk aan in Balen. We stappen net uit en plots vraagt **Juliette Vandendorre** of we niet in een hotel gingen slapen. We zoeken een mooi plaatsje in het bos en eten daar rustig onze boterhammetjes op. Als dessert krijgen we lekkere snoepjes van **Stern De Hoon** die jarig geweest was en speciaal een traktatie bij had voor ons, bedankt **Stern**!

Als iedereen klaar is met eten overlopen we de kampwenken. Na een korte rustpauze is het tijd voor het eerste middagspel: volkspelen. We hebben allemaal wel een hongertje na zo veel te spelen, dus tijd voor een lekker 4-uurtje. Hierna is het tijd om onze kaarttechniek nog eens wat op te frissen. Na het vele denken en spelen is het avondeten klaar: patatjes, worst en appelmoes, mmmmm! Met een volle buik kunnen we allemaal uit volle borst meezingen met de zangles. Daarna nog wat snoepjes smullen en dan beginnen we aan het avondspel: crimiclowns. De wolven moeten samen met de inspecteur onderzoeken wie de goede en wie de slechte clown is. Gelukkig konden ze op tijd de slechte clown vinden. Na wat griezelen is het tijd om naar dromenland te gaan. Slaapwel.

Zondag 30 oktober

Opstaaaaaan!! De kindjes worden aangenaam gewekt met een muziekje. De leiding is allemaal in dieren verkleed. Iedereen staat voor de chalet te wachten en wat te dansen. Vooral **Otto Bodé** heeft echt wel danstalent hebben we gemerkt. Na een leuke turnles zijn we helemaal wakker geschud en gaan we lekkere chocomelk drinken met wat rozijnenbrood. Oei het is al dag 1 en het ligt al wat rommelig en de kindjes stinken nu al: tijd voor ons te wassen en inspectie. Alles is snel opgeruimd en iedereen ruikt weer frisjes dus het is tijd voor techniek EHBO en morele opvoeding. De morele opvoeding gaat dit





kamp over moderne technologie. Hier vertelt **Rieke Maricou** dat ze thuis zeven tv's hebben, wow! Toch even vragen aan haar zus **Emma Maricou**, maar **Emma** zegt dat ze helemaal geen tv hebben. Het is 12 uur dus etenstijd: sla, patatjes en fishsticks. Even het eten laten zakken en tijd voor het grote EHBO spel! Iedereen vindt dit een super tof spel, maar vooral **Mon Deleu** is heel enthousiast.

Hierna is het tijd voor het 4-uurtje en slecht nieuws: **Jacala** moet ons al verlaten. Groepsknuffel! Na een traantje gaan we gaan voetballen. Alle jongens zijn super enthousiast maar de meisjes wat minder. Ze hebben voor het

spelletje spaghetti gekozen. Terwijl we aan het spelen zijn proberen een paar kinderen hun wolfje te behalen. Spannend, zullen ze er in slagen? De buikjes knorren alweer dus tijd voor lekkere soep en kaasboterhammetjes. Terwijl we het eten laten zakken zingen we mee in de zangles gegeven door **Ikki** en **Ko**. Oooh de zangles was gedaan, maar nu tijd voor een eng verhaal van **Ikki** met lekkere griezel snoepjes. Nadien is het tijd voor een nieuw avondspel met leuke opdrachten. Een van de opdrachten is teentjes look verzamelen tegen de vampiers. Je moet ze natuurlijk niet opeten maar **Juliette Vandenborre** had dat verkeerd begrepen. Ze had een heel teentje look opgegeten en zei: "leuw dat vind ik toch niet zo lekker". Alle monsters zijn gelukkig wel platgelegd door de kinderen en zonder zorgen kunnen ze gaan slapen. Tot morgen.

Maandag 31 oktober

Yes het is Halloween! De kindjes worden gewekt door een muzikje en zombie cheerleaders. Iedereen is mooi aangekleed dus nu gaan we dansen op het liedje 'Halloween' van de M-kids. Joepie het is alweer tijd voor boterhammetjes met confituur, en daarna inspectie. Sportschoentjes aan en een losse broek, tijd voor de sportproeven. We beginnen met sprint en afstandslopen.

Sprint 60m:

- 1) Miro Leupe (11'77")
- 2) Tuur Boogaerts (12'26")
- 3) Arend Schuermans (12'36")

Sprint 100m:

- 1) Jonas Van Troys (18'98")
- 2) Lou Dezutter (19'70")

3) Brent Verbanck (21'68")

Afstandslopen 400m:

1) Jonas Van Troys (1'35")

2) Arend Schuermans en Jan Meyskens (1'40")

3) Miro Leupe (1'45")

Na al dat sporten gaan we aardappelen met bloemkool en kip eten. Daarna is het tijd voor een speciaal middagspel, namelijk één tegen allen. De wolven moeten super veel opdrachten doen en als ze allemaal lukken gaat de leiding een hele dag hun kleren binnenstebuiten dragen. Als het de wolven niet lukt moeten zij een volledige maaltijd misstijl zijn. Dus het was spannend, zou het hen lukken??..... Ja natuurlijk! Een van de opdrachten was 500 keer springtouwen. **Muhamed Amir** heeft dat bijna helemaal op zijn eentje gedaan, proficiat! Een andere opdracht was elkaar schminken. **Ko** en **Bagheera** waren ook geschminkt en kusten



iedereen met hun lippenstiftlippen zodat iedereen een mooie kusjesafdruk had op hun kaak, maar **Jonas Van Troys** wou absoluut geen kusje.

Etenstijd! Lekker pompoensoep en een leuke zangles van **Cavia** en **Pekari**. Na de zangles krijgen de wolven een mooi verhaal te horen van **Phaona**. Tijdens het verhaal gaat het over stoere mensen en **Jan Meyskens** zegt hierop: "ik ben stoer geboren." Halloween is natuurlijk niet compleet zonder wat te griezelen. Een geslaagde Halloween voor de wolven!

Dinsdag 1 november

Ohnee de voorlaatste dag al. De leiding heeft zich aan de afspraak gehouden en hebben hun kleren binnenstebuiten aan. We staan op en doen een korte turnles. Daarna gaan we gaan eten. Het is duidelijk nodig want de wolven blijven maar boterhammen met perensiroop vragen. Na het eten gaan we ons wassen en krijgen we inspectie. Opnieuw moeten ze hun sportschoenen aandoen want we gaan de rest van de sportproeven doen, namelijk hoogspringen en verspringen. Het was **Michiel Fransoo** zijn beurt om ver te springen en tijdens zijn aanloop zei hij iedere keer: "Komaan Michiel je kan het, concentreer je." Een beetje later wordt het touw gespannen voor de hoogspringproef. Omdat veel mensen tegen het touw liepen viel het altijd in de modder en werd het wat bruin. **Jef Van Peteghem** vond dat het op

choco leek en wilde het touw opeten. **Lies Van De Velde** liep vervolgens door het touw omdat ze vond dat het een "finish line" was. Nog niet iedereen had over het touw gesprongen maar dat gingen we na het middagspel verder doen.

Hoogspringen:

- 1) Jonas Van Troys (1m00)
- 2) Jan Meyskens (95m00)
- 3) Arend Schuermans, Fé Houttekiet en Brent Verbanck (85m00)

Verspringen:

- 1) Jonas Van Troys (2m40)
- 2) Arend Schuermans (2m10)
- 3) Jan Meyskens en Tuur Boogaerts (1m80)

Het middagspel was deze keer een talentenshow. Eens zien hoeveel talent er bij de wolven zit! Het was een battle. De wolven waren in twee groepen verdeeld. De ene groep had als manager Borat en de andere groep had Obama. Tijdens de battle hadden **Miro** en **Zeno Leupe** hun kont getoond. Mooie poepjes jongens! Beide groepen blonken uit in talent waardoor de eindstand een gelijke stand werd.

Tijd voor een 4-uurtje en daarna doen we verder met het hoogspringen. Tijdens het 4-uurtje had **Rieke Maricou** haar trui omgekeerd aan. Ze zei dat de buitenkant van haar trui vuil was en daardoor had ze haar trui omgekeerd aan. Ik dacht dat het alleen de leiding was die hun kleren binnenstebuiten moesten dragen. **Oni Van Hecke** dacht dat alle nestleiders een scoutstrui kregen met hun naam vanachter erop. **Jan**



Meyskens en **Jonas Van Troys** hebben alle twee zeeeeer hoog gesprongen. **Jonas** is zelf over een meter gesprongen! Proficiat! **Bagheera** en **Baloe** wilden ook eens kijken hoe hoog ze konden springen. **Zeno Leupe** en **Lou Dezutter** wilden een badge behalen en hebben daarvoor een keitof spel gegeven. Het was een combinatie van baseball en voetbal. Super leuk! Een beetje eten en zingen en luisteren naar naar het verhaal van **Ko**. Deze avond moesten we ook al afscheid nemen van **Lies Van De Velde**. Oooh zo jammer, tot snel **Lies**. Nu gaan we "wie is het" spelen. Tijdens het spel zei **Jonas Van Troys** dat het atomium in Gent lag... Zou ik toch nog eens opzoeken hoor **Jonas**. Op het einde

van het spel was het duidelijk wie het was: **Lily Neiryck**. Nu is het slaapjestijd.

Proficiat **Lily Neiryck, Rieke Maricou, Baptiste Matton, Rami Amiali, Stella Deforce, Ine Borginon, Jackie Vanoverbeke, Livia Roodbrouck, Jef Van Peteghem, Helena Dezutter** en **Jara Verbanck** jullie hebben jullie wolfje behaald.

Woensdag 2 november

Laatste dag snik snik .We staan allemaal op in uniform, maar **Baptiste Matton** had zijn uniform toch vreemd aan. Hij had zijn hemd boven zijn trui aan. Allemaal zingen want **Livia Roodbrouck** is vandaag jarig! Na het ontbijt gaan we allemaal onze valies pakken. Nadat dit gedaan was kregen wij de taak om heel het terrein op de kuisen. Alle papiertjes die op de grond lagen moesten we oprapen, en het waren er zeer veel! Nu maar de evaluaties maken! Iedereen was super positief over het kamp. Joepieeee! We gaan gezellig in het bos een pita eten en wat babbelen. Vooral **Myrthe Van De Veire** babbelt duidelijk heel graag. Oeps, de bus is er al. We zingen voor de laatste keer nog het afscheidslied en dan instappen maar! De leiding gaat jullie missen! Het was een leuk kamp, tot snel wolfjes!!!



De leiding wil naast de kindjes ook de stam en de eenheidsleiding bedanken voor het leuk kamp!

Uw reporter ter plaatse,

Flemende Sitta

Ko

Programma Wolven

Indien je op een vergadering niet aanwezig kan zijn, vergeet dan niet Akela vooraf te verwittigen.

Zaterdag 7 januari 2017

Geen vergadering

Zaterdag 14 januari 2017, van 14u00 tot 17u30

Vandaag luisteren we naar het tweede jungleverhaal en spelen we veel leuke spelletjes.

Niet vergeten: €1 voor een drankje en koekje en een jas bij slecht weer

Zaterdag 21 januari 2017, van 14u00 tot 17u30

Vandaag leren we hoe we een klein spel moeten maken. Daarna zullen we de spelen die jullie zelf gemaakt hebben ook spelen.

Niet vergeten: €1 voor een drankje en koekje en een jas bij slecht weer

Zaterdag 28 januari 2017

Geen vergadering

Zaterdag 4 februari 2017, van 10u00 tot 17u30

Vandaag trekken we onze dansschoenen aan om enkele leuke volksdansen te leren. Daarnaast zullen we ook nog veel leuke spelletjes spelen.

Niet vergeten: lunchpakket, sportschoenen om binnen mee te dansen, €1 voor een drankje en een koekje en een jas bij slecht weer

Zaterdag 11 februari 2017, van 14u00 tot 17u30

We gaan luisteren naar het derde super leuke jungleverhaal. We zullen ook veel spelletjes spelen.

Niet vergeten: €1 voor een drankje en koekje en een jas bij slecht weer

Zaterdag 18 februari 2017, van 14u00 tot 17u30

Kennen jullie Robert Stephenson Smyth Baden-Powell al? Vandaag komen we alles over hem te weten want hij is namelijk de stichter van scouting. Zonder hem hadden we misschien nooit al die leuke zaterdagen beleefd, dus toch eens de moeite om wat over hem te weten te komen.

Niet vergeten: €1 voor een drankje en koekje en een jas bij slecht weer.

Zaterdag 25 februari 2017

Geen vergadering

Zaterdag 4 maart 2017

Geen vergadering

Zaterdag 11 maart 2017, van 10u00 tot 17u30

Vandaag spreken we af om 10h in De Muze om daarna samen naar Wondelgem te gaan. Daar gaan we een super leuk groot bosspel spelen. Om 17h30 sluiten we terug af in De Muze.

Niet vergeten: busticket/busabonnement of geld voor een busticket, lunchpakket, €1 voor een drankje en koekje en een jas bij slecht weer

Zaterdag 18 maart 2017, van 10u00 tot 17u00

.-/-/--/./-./...-/./-. Vandaag komen jullie te weten wat dit betekent want we gaan morse leren. We sluiten deze keer al af om **17h** want 's avonds is het stoverijavond waar jullie allemaal van harte welkom zijn!

Niet vergeten: €1 voor een drankje en koekje en een jas bij slecht weer

Zaterdag 25 maart 2017

Geen vergadering

Zaterdag 1 april 2017 – woensdag 5 april 2017, vanaf 08u30

JOEPIEEEEEE TIJD VOOR PAASKAMP! Meer info in de kampfolder!

Zaterdag 8 april 2017

Geen vergadering

Zaterdag 15 april 2017

Geen vergadering

Zaterdag 22 april 2017, van 10u00 tot 17u30

Haal jullie verkooptalenten maar boven want we trekken het stad in om koekjes te gaan verkopen!

Niet vergeten: lunchpakket, €1 voor een drankje en koekje en een jas bij slecht weer

Zaterdag 29 april 2017

Geen vergadering

Nieuwsgierige Arasari

Ariadne Warmoes

Takleidster Wolven

arasari@dezwaluw.org

0473/36.45.91

Artikel JVG's Herfstkamp 2016

Zaterdag 29 Oktober

TRRRRIIIINNNGGG! “Ah nee, de wekker loopt zo vroeg af”, dachten sommigen vanochtend, maar de meesten sprongen meteen uit hun bed. Want vandaag vertrokken de JVG's op herfstkamp naar het vertrouwde terrein De Spreedonken te Balen-Olmen. **Wouw** kon helaas niet mee want die was ziek. Na snel nog even de valiezen ingeladen te hebben en afscheid te hebben genomen van de mama en de papa, kon de bus om negen uur stipt vertrekken. Maar dit was geen gewone busrit, want we kijken onderweg naar de film The Shawshank Redemption, over het leven van Andy Dufresne in de Amerikaanse gevangenis Shawshank. Voor het arendsoog van enkele JVG's was dit al meteen een grote hint over wat we het hele kamp zouden

doen... Eenmaal aangekomen werden snel de bedden verdeeld, waarna de Leeuwen al meteen de coördinaten voor het eerste punt kregen. We vertrokken namelijk op tocht, maar dit was geen gewone tocht... Want als de JVG's te lang over een punt deden of er niet in slaagden hun vragenlijst, die ze bij enkele punten kregen, op te lossen, kregen ze dagen bij. De JVG's moesten een paar dagen naar het cachot! Deze dagen



konden ze dan gedurende het volledige kamp proberen kwijt te raken door goed mee te spelen, maar ze konden er ook bijkregen door bijvoorbeeld een spel te verliezen.

Op tocht bleek ook dat **Lara Coppens** zeer veel over paarden wist, want iedere keer de luipaarden een paard passeerden, zei ze of het een Fjord of een schimmel was en bij de tijgers vond **Milan Van de Geuchte** zomaar €40 in de berm. Het werd ook duidelijk dat de technieken nog eens moesten bijgeschaafd worden want bij de driehoeksbevestiging slaagde **Marie Eggermont** erin om de drie punten droogweg te verbinden... Op enkele beschadigde patrouillestokken na verliep de tocht voor de rest vrij vlot en voor we het wisten was het alweer tijd om te eten: worst met appelmoes

en puree. Na het eten was het tijd voor een zangles van de teerpootleiding. Het viel hard op dat **Beo's** stem al helemaal kapot was na een dag. Hierna was het tijd voor het eerste avondspel van het kamp: Welcome to Prison. Maar vooraleer het avondspel kon beginnen moesten ze eerst hun gevangenisuniform aandoen: oranje overalls. De JVG's moesten op verschillende posten opdrachten uitvoeren zoals lopen, krachtoefeningen, conditietraining en kennistests en moesten onderling ook nog enkele kleine gevechtjes doen. Hierbij konden ze dagen bijkrijgen of verliezen. De meeste JVG's deden dit goed en hadden na het avondspel nog ongeveer 7 dagen, maar **Milan Van de Geuchte** slaagde erin aan het eind van het avondspel 22 dagen te moeten brommen in de nor. Hierna keken de JVG's naar het einde van de film, waarna ze in hun (gevangenis)bedjes mochten kruipen.

Zondag 30 Oktober

Vandaag werden de JVG's zachtjes gewekt door **Flicka**, waarna ze moesten verzamelen voor de chalet. Maar ze moesten natuurlijk wel verzamelen in hun gevangenisuniformen. **Flicka** gaf ook een turnles zodat iedereen goed opgewarmd was voor een eerste volledige dag in de gevangenis. Een luxegevangenis, zo blijkt, want bij het ontbijt kregen de JVG's chocomelk! Daarna was het tijd voor inspectie en wassen, en na de inspectie kregen de JVG's een techniek: Mes, bijl, schop, zaag en hamer. Een belangrijke techniek, want op groot kamp gebruiken wij al dit materiaal zeer veel en als je nu niet goed opgelet hebt, dan kan dit zeer gevaarlijk worden. Gelukkig werd het vakkundig uitgelegd door **Cavia, Kameleon, Pekari, Flicka** en mezelf. De JVG's hebben naast deze techniek ook iets bijgeleerd over de Nederlandse taal: Noemen is een naam geven en heten is een naam hebben! Na deze techniek werd er nog even gevoetbald. Spektakel verzekerd want de match strandde na een fantastische comeback van het team van **Leon Demey** op een gelijkspel. Hierna mocht er alweer gebikt worden: Fishticks met aardappelen en sla. Lekker!

Nadat alle magen weer gevuld waren mochten de JVG's even op hun bed liggen, om daarna weer helemaal fit te zijn voor het middagspel. Hierbij was het de bedoeling om per twee zich zo veel mogelijk aan te passen aan het leven in de gevangenis en echt crapuul te worden. Dit konden ze doen door op de verschillende posten opdrachten te doen waarmee ze lichaamsbehaving, een gevangenis kapsel, echte tattoos, drugs of geheime gevangenisvoorwerpen konden verkrijgen. **Anna Meyskens** is er duidelijk al klaar voor want die kan iedereen onder tafel drinken. **Matisse Dewever** kon dan weer helemaal niet touwspringen, terwijl **Gil Declerq** en **Marie Eggermont** liever water op elkaar spuwden dan het op te drinken of er liedjes mee te gorgelen. Het spel werd gewonnen door de grootste gangsters van allemaal: **Merlijn Dierickx** en **Keith De Schryver**. Zij kregen enkele dagen af, waardoor de lange weg



naar vrijheid al een beetje korter leek voor hen. Tijd voor een kleine pauze, want als vieruurtje kregen we American Cookies! Hoog bezoek tijdens het vier-uurtje want **Fret** kwam ons bezoeken om zomaar eventjes een volledige fles spuitwater in één keer leeg te drinken!?

Vervolgens was het tijd voor een Morele Opvoeding van **Flicka** over vandalisme. Hierbij kwam aan het licht dat **Marie Eggermont** graag ramen inslaat, zomaar voor haar plezier. Geen nood **Marie**, we hebben allemaal wel een vandaal in ons, is het niet **Keith De Schryver**? Tijdens de morele opvoeding speelde de andere helft van de JVG's een kruising tussen dood of

levend en tussen vier vuren, bedacht door **Gil Declerq**. Hierbij moest je dus telkens “dood X” of “levend X” zeggen, maar in plaats van de bal in de lucht te gooien, moest je nu als aanvaller proberen om het even wie van het andere team aan te gooien en dan was “X” dood. Iedereen speelde zeer goed mee en even later hadden we alweer honger. Gelukkig had de Stam groentensoep klaargemaakt en de boterhammen met kaas erbij smaakten ook zeer goed. Na het eten was er een zangles van de Wolvenleiding. Erna werd het spannende avondspel “Gangs and Gangsters” gespeeld. De JVG's moesten in drie groepen proberen zoveel mogelijk illegale goederen uit andere kampen en van elkaar stelen. Er waren ook drie agenten die soms in functie waren en de illegale goederen afnamen, en soms corrupt waren en dan konden de JVG's bij hen goederen kopen. Doordat je aan een agent kon zien of hij corrupt was aan het feit dat hij zijn pet afgezet had, zorgde dit soms voor hilarische taferelen omdat het vrij donker was en de agenten soms deden alsof ze corrupt waren om dan alle drugs en wapens van de gevangenen af te nemen. De JVG's konden ook een hogere rang kopen, waardoor het gemakkelijker wordt om andere JVG's te overmeesteren. **Milan Van de Geuchte** haalde een zeer hoge rang, tevergeefs, zo bleek, want het team van Guppy won het spel. Er moet wel gezegd worden dat dit niet helemaal eerlijk was, want **Matisse Dewever**, die eerder die dag al even in de isoleercel gezeten had, was overgelopen naar dit team, waardoor dit team een voordeel had. Na dit avondspel was er al een gevangene vrij, en die zou dus de volgende dag zijn overall niet meer moeten aandoen. Dit was niemand minder dan

Matthew De Schryver! Alle JVG's gingen hierna gaan slapen, de een met al heel wat minder dagen te gaan dan de ander, maar de groep zou 's morgens met één persoon minder zijn, want **Flicka** ging helaas vanavond naar huis.

Maandag 31 Oktober

“Opstaan!” De zoetgevooisde stem van **Cavia** klonk door de gang, en alle JVG's verzamelden voor de chalet, de onvrijen zagen er mooi uit in hun gehavende overalls. Even wat gevangenisstretchoefeningen doen en dan konden we gaan ontbijten: boterhammen met lekkere jam van Materne! Na de inspectie was het tijd om het organigram nog eens op te frissen. Dit is eigenlijk een moeilijk woord voor het volledige leidersteam + eenheidsleiding van de Zwaluw. Blijkbaar was het nodig want echt goed kennen de JVG's de leiding toch niet... Zo dacht **Keith Deschryver** dat **Vlinder**, die nota bene niet eens mee was op kamp helemaal alleen de teerpotentak leidt en dacht **Marie Eggermont** dat **Lama** adjunct-eenheidsleider was en rode linten droeg. Maar het ergste van allemaal was dat meer dan de helft van de JVG's **Wouw** gewoon was vergeten. Na deze zware mentale inspanning werd er nog even gevoetbald en gefrisbeed. Jongensmagen spoedig jeuken, maar wij hebben kok en keuken, dus was het alweer tijd voor satés met gratin en aardappelen. Na de siësta was het tijd voor het middagspel Clash Of Clans, waarbij de JVG's in drie rivaliserende bendes, de zedendelinquenten, de inbrekers en de drugsdealers, in de gevangenis allerlei opdrachten moesten doen. Om de twee opdrachten moest er echter ook iemand per groep worden weggestemd, die dan naar de groep die lager stond in de ranking moest. Bij de eerste opdracht moesten de groepen ballen uit elkaars kamp stelen. Hierbij won de groep van **Arno Ternier**. Bij de tweede opdracht was het de bedoeling zo lang mogelijk tegen een muur te blijven zitten in een hoek van negentig graden. Hierbij werd **Keith De Schryver** derde, **Lara Coppens** tweede en **Leon Demey** eerste. Die hadden hierna wel een beetje moeite om te lopen met hun stijve beenspieren. Dan was het tijd voor de eerste stemronde en moesten de teams met hun nieuwe leden gaan touwtrekken. Ook hier was het team van **Arno Ternier** weer eerste en was het team van de drugsdealers laatste. Daarna was het de bedoeling om zo lang mogelijk een stoel met gestrekte armen voor je uit te houden en het wordt wel zeer eentonig want het team van **Arno Ternier** won wederom! Opnieuw werd het even confronterend, werden vriendschappen verraden en gewroken, want het was tijd voor de tweede stemronde. Na alweer enkele shifts was de volgende opdracht een iets rustigere, want je hoorde de hersenen kraken bij het onmogelijke vraagstuk... De zesde en laatste opdracht lag dan weer perfect in balans tussen geest en lichaam, want je moest lopen met een voorwerp, om dat dan neer te leggen in een hoepel en drie op een rij te behalen. Hoewel de ballen eerst 4-0-0 voorstonden

op de andere teams, wonnen de frisbees uiteindelijk met 4-5-0, niet een klein beetje door **Elise Van De Veire's** snelheid. Dan was er nog een laatste stemronde, waarbij je gewoon moest proberen om nog in het winnende team te geraken. Hier werden nog enkele slimme tactische zetten gedaan, maar de eindwinnaar was al bekend: de zedendelinquenten! Hierdoor waren er weer drie JVG's vrij: **Leon Demey, Elise Van De Veire** en **Rigo De Bruecker**



Het vieruurtje werd gekoppeld aan een klein spelletje: om koeken te verdienen moest je zo snel mogelijk eerst andere koeken opeten. Zolang je eerste zakje koeken niet op was kreeg je er dus geen tweede. De winnaars kregen ook nog dagen af en de verliezers kregen er nog enkele bij. Na het vieruurtje gingen we gaan lopen, verspringen en hoogspringen. De JVG's deden dit zeer goed, want hoewel de 100 meter per ongeluk iets langer was dan anders, liepen ze toch nog de longen uit hun lijf. De top drie in elke discipline was:

100 m: **Arno Ternier: 22"26, Keith De Schryver: 23"76, Anna Meyskens: 24"47**

400m: **Keith De Schryver: 1'18", Arno Ternier: 1'27", Marie Eggermont: 1'29"**

Verspringen: **Arno Ternier: 3m 19, Keith De Schryver: 2m 95, Elise Van De Veire: 2m 76**

Met het hoogspringen waren we helaas nog niet klaar, omdat het tijd was om te eten. Als avondeten had de stam boterhammen met americain gesmeerd, gecombineerd met pompoensoep. Tijdens het eten zaten **Matise Dewever, Karel Boogaerts** en **Emile Eggermont** onder hun overalls in hun ondergoed. Dat moet wel frisjes zijn geweest. Terwijl de andere leiding het Halloweenavondspel klaar zette, gaf **Pekari** zangles en zonder te overdrijven kan ik wel zeggen dat deze de beste van het kamp was. Na de zangles moesten alle JVG's in twee gelederen buiten gaan staan. Ze werden namelijk overgeplaatst van celblok The Spreadonks naar Shawshank Prison. De vrije JVG's hielpen de gevangenisbewakers mee de gevangenen vast te binden en die werden gedropt in hun nieuwe cel. Daar zat al een oude man die daar al lange tijd opgesloten zat, die hen vertelde hoe ze konden ontsnappen. Eerst moesten ze een

tang zoeken om zichzelf los te maken. Maar om de locatie van de tang te weten te komen moesten ze een droedel oplossen. Dat was maar een kleintje voor **Mirthe Lermytte** en even later werd de tang uit de gracht gehaald. Dan was het al tijd voor de eerste razzia. Om de twintig minuten kwamen de bewakers controleren of alle gevangenen wel aanwezig en stil waren. Indien dit niet zo was volgde een straf. Toen die terug weg waren moesten de JVG's door een tunnel kruipen, maar aan het einde was er kippengaas. Dit moesten ze dan doorknippen met de tang. Bij de volgende razzia moesten ze de bewakers proberen zakkenrollen want ze hadden een schroevendraaier nodig om een poort open te maken. **Muna Mann** slaagde hierin, maar zij deed dit zo subtiel dat de gevangenen de bewakers maar bleven aftasten in de hoop de schroevendraaier te vinden. Toen de poort van de gevangenis werd geopend was er maar één ding dat nog moest gebeuren: de bewakers platleggen! Nadat de bewakers eens goed afgeranseld waren vluchtten de JVG's en waren ze eindelijk allemaal vrij. De ontsnapping was dus gelukt. Daarna kropen de JVG's moe maar voldaan hun bedden in.

Dinsdag 1 November

Een heuglijke dag, want alle JVG's mochten zonder gevangenisuniform opstaan! Eerst



een turnles van **Caraya** om te spieren goed los te maken voor de activiteit van deze ochtend. Na het ontbijt – boterhammen met perensiroop – zette de leiding alles klaar voor de activiteit terwijl de JVG's hun inspectie maakten. Hierna was het tijd voor de tweede techniek van dit kamp: commandokoord en apenbrug! Eerst ging iedereen over de apenbrug. Op zich was dit niet zo moeilijk, maar de moeilijkheid zat erin op het touw te klauteren. Doordat het touw zo strak hing was dit niet zo evident voor iedereen. Nadat iedereen erover was geweest, legde **Kameleon** het commandokoord

uit. Als je de techniek correct uitvoerde kon je het er zonder kleerscheuren vanaf brengen. Net als bij de apenbrug was het niet het commandokoord zelf waar iedereen problemen mee had, maar wel je erop zwaaien. Aan hun klimskills te zien zijn de JVG's blijkbaar geen apen. Na het commandokoord gingen we verder met hoogspringen. Drie JVG's geraakten over de gevreesde één meter:



Elise Van De Veire, Keith De Schryver en **Arno Ternier**. Voor **Elise** was dit dan ook het eindstation, **Keith** geraakte nog over 1m05, maar **Arno** bleef foutloos tot 1m25! Helaas maakte hij bij 1m25 een tuimeling waarbij hij zich blesseerde, maar desalniettemin zeer goed gesprongen **Arno!** Hierna aten we een delicioze spaghetti bolognese en dan was het tijd voor een korte siësta.

Na de siësta speelden we het middagspel Risky Risk waarbij het de bedoeling was zo veel mogelijk gebieden over te nemen. Op de verschillende opdrachtposten kon je legers verdienen en kon je een handtekening krijgen om te dubbelen. **Matisse Dewever, Karel Boogaerts, Milan Van de Geuchte** en **Emile Eggermont** bouwden een knikkerbaan en speelden petanque in een berg door in plaats van te rollen, te gooien. Op de gevechtspost, waar in het begin van het spel niemand naartoe ging, werden ook enkele mooie liedjes naar **Wouw**, die hard gemist werd, opgestuurd. De uiteindelijke winnaars van het spel waren **Matisse Dewever, Karel Boogaerts, Milan Van de Geuchte** en **Emile Eggermont**. Nadat we enkele speculaasjes met chocolade gegeten hadden was het tijd om te oefenen voor de herfstshow. De leiding was dit vergeten vertellen aan de JVG's dus moesten ze nu nog snel iets verzinnen. Vol ongeloof gingen ze per patrouille aan de slag. Na even geoefend te hebben, moest er ook nog een dansje worden ingestuurd. **Milan Van de Geuchte** ging hier helemaal los op terwijl **Aline Despriet** en **Anna Meyskens** een ingstudeerd dansje deden. **Aline Despriet** en **Keith De Schryver** toonden ook nog even een "freeze". Dit houdt in dat je een soort handstand doet en dan helemaal perfect stil blijft staan. Daarna oefende iedereen zijn sketch nog één keer en dan moest iedereen zijn uniform aandoen. Na de boterhammen met kipsla was het tijd voor de zangles. Enkele JVG's dachten

blijkbaar dat de leiding tegen hen zou liegen want ze geloofden niet dat er een herfstshow zou komen, maar aan het eind van de zangles klonk het “De JVG's mogen zich klaarmaken”. In de sketch van de leeuwen werd er gelachen met de gezusters **Declerq**, de herten lieten **Benjamin Meersseman** naar voren komen om een IKEA-kast in elkaar te steken, de tijgers hadden een satire geschreven over een stripclub, de vossen hadden een parodie gemaakt op K3 zkt. K3 en op Wat Als en de luipaarden lachten met de seniors. Vooral twee niet nader genoemde seniors die hun totem nog niet behaald hebben werden stevig op de korrel genomen. Na de herfstshow was het tijd voor een rustige quiz, met af en toe een opdracht tussendoor. Niet alle quizvragen waren even makkelijk want ik heb nog nooit gehoord van de tennisser Novak Chocovic. De hobbits “Gimly, Smigle, Billy en Foren” heb ik ook over het hoofd gezien terwijl ik de Lord of the Ringsfilms bekeek en de Engelsen spelen geen kriket maar cricket. Uiteindelijk won team Blobvis deze quiz. Na de quiz was het tijd voor de belofte-eisen en alle nieuwe JVG's zijn hiervoor geslaagd. Gefeliciteerd **Milan Van de Geuchte, Aline Despriet, Lara Coppens, Anna Meyskens, Elisabeth Meersseman en Matthew De Schryver!** Jullie mogen nu ook jullie hoed dragen zoals een echte scout. Daarna werd het avondlied ingezet en mochten de JVG's gaan slapen.

Woensdag 2 November

Woensdag is altijd een zwarte dag voor de JVG's, want het was alweer de laatste dag van het kamp. Na een turnles van **Pekari** en een sneetje brood met choco was iedereen klaar om zijn valies te maken. Normaalgezien moesten de pl's helpen het gebouw te kuisen maar vreemd genoeg wouden **Mirthe Lermytte, Elise Van De Veire, Marie Eggermont, Muna Mann en Gil Declerq** per se meehelpen, terwijl de anderen een spel speelden. Toen dit gedaan was vulden we onze buikjes nog een laatste keer met pita, laadden we de bus in en was het alweer tijd om te vertrekken. Een heuglijk weerzien met de mama en papa na voor mij een zeer fijn kamp. Ik hoop dat de JVG's zich minstens even goed geamuseerd hebben als ik!!

Ik zou graag ook de eenheidsleiding bedanken voor het in goede banen leiden van een geslaagd kamp, een dikke merci voor de stam die zo lekker gekookt heeft voor ons, gracias aan alle medeleiding, die het zeer goed gedaan heeft en natuurlijk ook aan alle JVG's voor het fantastische kamp!

Uw reporter ter plaatse
Positieve Caraya
 Hulpleider Jongverkeners-Jonggidsen

Programma Jongverkenners-Jonggidsen

Indien je niet kan komen naar een vergadering, gelieve dan tijdig een seintje te geven aan Kameleon (kameleon@dezwaluw.org) of 0489/44.94.25. Vergeet bij vergaderingen vanaf 10 uur je lunchpakket niet. Koeken en cola zijn elke vergadering aanwezig aan de democratische prijs van 50 cent.

Elke laatste vergadering van de maand openen en sluiten we in Wondelgem! Dit zodat we wat meer op ons terrein kunnen zijn. Geef een seintje indien dit niet zou lukken. PS: standaard inbegrepen in de vergaderingen zijn een hoop spelletjes.

Zaterdag 14 januari 2017, van 14u00 tot 17u30

Trek je dansschoenen maar al aan, want we maken er echt een feestje van. Vandaag leren we verschillende volksdansen.

Zaterdag 21 januari 2017, van 14u00 tot 17u30

Het wordt bijna een traditie, omdat het zo leuk blijft gaan we ook dit jaar schaatsen.

We openen aan de Kristalijn en sluiten in de Muze. Vergeet zeker geen handschoenen.

Zaterdag 28 januari 2017

Geen vergadering

Zaterdag 4 februari 2017, van 10u00 tot 17u30

Het is alweer een tijdje geleden en we willen dat jullie de techniek zeker niet vergeten, dus we gaan op tocht vandaag! Neem zeker je lunchpakket mee.

Zaterdag 11 februari 2017, van 14u00 tot 17u30

Heb je niet veel vertrouwen in Frank? Wil je zelf het weer kunnen voorspellen? Geen probleem, vandaag zien we techniek weerkennis.

Zaterdag 18 februari 2017, van 14u00 tot 17u30

Omdat het niet altijd iets speciaal moet zijn, spelen we vandaag een hele dag kleine spelletjes.

Vrijdag 24 februari 2017 tot zondag 26 februari 2017, van 18u00 tot 18u00

We hebben dit jaar een geniaal Techniekenweekend! Samen met de VG's gaan we er een super wijs weekend van maken. Meer info volgt nog.

Zaterdag 4 maart 2017

Geen vergadering

Zaterdag 11 maart 2017, van 10u00 tot 17u30

We doen eens zot, we gaan deze vergadering samen met een andere scouts spelen. Vergeet jullie lunchpakket niet.

Zaterdag 18 maart 2017, van 14u00 tot 17u00

Tijdens deze vergadering leren we knopen leggen. Vanavond is het onze super gezellige stoverij-avond, hierdoor sluiten we al af om 17u.

Zaterdag 25 maart 2017

Geen vergadering

Zaterdag 1 april 2017 tot woensdag 5 april 2017, vanaf 08u30

PAASKAMP!!!

Zaterdag 8 april 2017

Geen vergadering

Zaterdag 15 april 2017

Geen vergadering

Zaterdag 22 april 2017, van 10u00 tot 17u30

Openen en sluiten in Wondelgem.

We gaan op fietstocht! Iedereen heeft een fiets nodig, zorg er zeker voor dat je fiets volledig in orde is. Vergeet ook je lunchpakket niet.

Bedachtzame Kameleon

Borre Van de Walle

Takleider JVG's

kameleon@dezwaluw.org

0489/44.94.25

Artikel VG's Herfstkamp 2016

Zaterdag 29 Oktober

Het is weer zover het eerste kamp van het scouts- en schooljaar: Herfstkamp. Allemaal verzamelen, strak in het pak, om 8u30 op ons terrein in Wondelgem. Valiezen inladen en snel dag zeggen tegen mama, papa, broer, zus en dan op de bus richting Balen – Olmen. We besloten om de busrit wat op te vrolijken, en hoe doe je dat beter dan met een beetje cultuur in de vorm van een echt klassieker. Ja, ik hoor het jullie al denken, het was tijd voor The Shawshank Redemption. En jawel hoor, twee uurtjes en vele smalle, Limburgse wegen later kwamen we aan op het ondertussen voor iedereen bekende kampterrein De Spreedonken. Daar mochten wij ons verdelen over de kamers die wij de volgende 5 dagen de onze mochten noemen. Toen dat allemaal in orde was en nadat er was gecontroleerd of bepaalde mensen geen verboden middelen mee hadden, mochten we ons lunchpakketje oppeuzelen. Na een toch niet zo heel rustgevende siësta, waarschijnlijk veroorzaakt door het kussengevecht dat uitbrak, speelden we ons eerste middagspel, gemaakt en geleid door **Vos** die dit kamp uitkoos om zijn linten af te leggen. Het middagspel was een combinatie van de alom gekende tv-serie



Game of Thrones en het gewaardeerde gezelschapsspel Risk. Daarbij was het de bedoeling om met je groepje, die elk een familie van de tv-serie voorstelde, een zo groot mogelijk gebied te veroveren. Dat deed je aan de hand van legertroepen en/of diplomaten. Om vier uur had het groepje van **Gilles Dewever** of de familie Martell het grootste gebied en dus wonnen zij dit middagspel.

Maar niet getreurd, want er waren Knoppers voor iedereen of waren het nu Knoflers **Lijster**? Alle Knoppers waren op, en geloof me dat waren er veel, de melk had weer rijkelijk gevloeid, en iedereen was klaar om te gaan. Dus voor ons zat er niets anders op dan nog een ware klassieker namelijk: ik ga op reis en ik neem mee ... Dat was voor de een al wat moeilijk dan voor de ander, maar met een beetje stiekeme, subtiele hints lukte het ons. Ondertussen had de stam de eerste, overheerlijke maaltijd van

het kamp klaargemaakt en was het tijd om onze vieze handjes te wassen en aan te schuiven, want er stond ons nog een laatste klassieker van de dag te wachten, worst en puree met appelmoes! Of WAP zoals sommigen het noemden. Toen de afwas gedaan was en de zangles afgerond, trokken de VG's naar het bos voor het avondspel. Het eerste deel was simpel: de leiding zit in het bos, zoek ze! Maar dat was zonder het nachtelijke donker en de talrijke doornstruiken gerekend. Het was zelfs zo erg dat er soms een hele groep VG's voorbij een van de leiders stapte en dat die pas ontdekt werd wanneer er iemand op een gezicht stond, zodat er van verbazend dicht een pijnkreet klonk. **Ramon Demey** die principieel tegen op hoofden staan is, bedacht een andere, creatieve en efficiënte tactiek. Als hij dacht dat er een van de leiders binnen gehoorafstand was vertelde hij een mop, en aangezien bomen en struiken niet lachen, bleven ze niet lang verborgen. Met de verzamelde handtekeningen konden de PL's mensen van andere patrouilles overkopen om zo een zo lang mogelijke dassenroofslinger te vormen voor het laatste deel van het spel. Na een 20-tal minuten achter elkaar aan lopen was **Sika** de duidelijke winnaar van een geslaagd avondspel. Toen ook het avondlied was gezongen, de slaapwels gezegd en de tanden gepoetst konden we allemaal in ons bedje kruipen en onze oogjes dichtdoen.

Zondag 30 Oktober

“Teerpoten, Wolven, JVG's, VG's opstaan! Binnen 10 minuten buiten!” “Ja, ja, we weten het, kalm.” ,klonk het de volgende ochtend alom. Na een rustige turnles en een stevig ontbijtje, bestaand uit rozijnenbrood en chocomelk konden we er weer allemaal tegen en waren we klaar voor de tweede dag van dit nu al onvergetelijke herfstkamp. We begonnen rustig, zoals dat hoort op een zondag ochtend. Eerst inspectie maken en ons een beetje oprispen, met een snelle douche voor degenen die dit nodig hadden. Toen dat alles was afgerond waren we klaar voor , jawel, jawel: morele opvoeding! Met deze keer het thema euthanasie of was het nu toch abortus? **Gilles Dewever**? Na vele discussies, lastige, diepgewortelde dilemma's en knopen die toch wel doorgehakt moesten worden, kwamen we tot een weloverwogen conclusie “Als zij dat willen, ja uhm ... dan mogen zij dat.” , nou bedankt aan iedereen voor de bijdrage hieraan. Om de zware indruk die de morele opvoeding had achtergelaten van ons af te werpen en ons gemoed wat op te krikken, besloten we om een spel te spelen. Aangezien we nog niet gevoetbald hadden dit kamp vonden we dit een gepast moment. De mensen die daar toch niet zo heel veel zin in hadden konden ook frisbeeën of toch proberen want een echt goede frisbee hadden we niet. Toen iedereen honger had en de stam er klaar voor was, mochten we elk een bord halen, overladen met Fish sticks, aardappelen en sla. Net toen we klaar waren met eten kwam **Kapucijnaap** aan die eerder niet meekon omdat hij ziek was, en dat stiekem

toch nog een beetje was.

Na een relatief rustige siësta was het tijd voor alweer een middagspel, het doel van dit spel was redelijk eenvoudig: word zo rijk mogelijk. Makkelijker gezegd dan gedaan. Wie niet oppaste kon zomaar al zijn geld kwijtraken in het casino, of op de verkeerde persoon wedden in de arena, misschien kocht je wel een verkeerd aandeel op de beurs, of waren de opdrachten bij de opdrachtenpost gewoon te uitdagend. Ook dit middagspel werd gewonnen door **Gilles Dewever**. Nu was het weeral tijd voor een 4-uurtje. Ondanks het kleine melkgevecht bij de **Piranha's** verliep het verder rustig. We zullen eerlijk zijn, de eerste reacties toen **Katta** haar spel uitlegde, waren eerder aan



de sceptische kant. Misschien begrijpelijk aangezien het erop neerkwam dat er iemand op zijn of haar buik ging liggen in het midden van de u-formatie, met de ogen gesloten, er toen iemand in alle stilte werd aangeduid die dan, opnieuw zo stil mogelijk, op de rug van die persoon moest gaan liggen. Op het eerste zicht vreemd, niet? Al snel werd duidelijk dat dit onterecht was, en leek het eerder een iets meer gecontroleerde manier om “platte Jules” te spelen. Toen ook dit spel gespeeld was, schakelde we over op het zelfgemaakte spel van onze eigen **Ramon Demey**. Ook dit was zeer geslaagd en is zeker voor herhaling vatbaar! Iedereens maagjes vol en de stembanden geoefend door alweer een succesvolle zangles, stonden alle VG's klaar voor het avondspel. Maar toen het avondspel

verdacht eentonig en eenvoudig leek, kregen we argwaan. Want zeker waren we: we gaan niet gewoon een hele avond van het ene kamp naar het andere lopen; en jazerker verrassend genoeg stond er nog een stevige dropping klaar. Dat was maar goed ook, want volgens mij kreeg **Lijster**, samen met de rest van haar groep, er mooi genoeg van om de hele tijd door het andere team terug meegenomen te worden naar haar eigen kamp.

Met het geld dat we hadden verzameld bij het middagspel konden we nu energydrink en snoepjes kopen voor op dropping. Het moet gezegd worden persoonlijk vond ik 1.888.000 euro toch wel redelijk veel geld voor twee zakken snoep, een handvol rozijnen en 7 rodeo's. Aangekomen op het vertrek punt, konden we beginnen aan de

rekensommen die we moesten oplossen zodat we de coördinaten van punt één kregen. Die rekensommen waren toch een pak moeilijker dan verwacht en hebben de meesten deze dus niet kunnen oplossen. Tijdens het wachten op nog een paar laatste VG's, schrok **Simon Meyskens** toch wel enorm hard van een eerder kleine hond die bij een van de plaatselijke bewoners behoorde. Tijdens de tocht ontstond er bij de **Pythons** toch een beetje verwarring bij de kaartleester van dienst en klonk er: “das nieuwbouw, dat staat niet op de kaart”, toch blij dat jullie jullie weg hebben gevonden uit dat enge doolhof dat Limburg is. Eng? Jazeker, wel als er een bende losgeslagen Seniors rondlopen die de buurt onveilig maken of toch in ieder geval ons bang probeerden te maken. **Simon Verschelden** heeft er niet van wakker gelegen, maar **Amelie** vond het toch wel een beetje enger. Op een paar kleine blaren en zere voeten na, is iedereen gelukkig heelhuids thuisgeraakt. Het was al heel laat toen we terugkwamen en iedereen was zeer moe, slapen was dus zeker geen probleem die nacht.

Maandag 31 oktober

Eitjes, bonen, spek, broodjes. Na mooi uitgeslapen te hebben, stond alles al klaar voor een zalige brunch, dus trokken de VG's naar het grasveld waar de verrassend warme ochtendzon ons welkom heette. Toen alles op was, de gamellen netjes afgewassen, de gasvuurtjes opgeborgen, de zweterige lichamen gewassen en de inspecties gemaakt, stond er weer een middagspel klaar. Het was geen klassiek spel, het was eens iets anders, eentje om de routine te doorbreken. We werden verdeeld in groepjes van drie, samen moesten we opdrachten doen om geld te krijgen. Met dat geld konden we naar de bar gaan om ons daar goed te bezatten en onze zorgen weg te drinken. Geen paniek, alle drank was natuurlijk non-alcoholisch, behalve de NA pintjes, want daar zat toch wel 0,5% alcohol in. Pas dus maar op **Margot** als je er zo vier drinkt ben je dus wel 2% alcohol eh! Na het 4-uurtje was het dan de bedoeling om per groepje zoveel mogelijk te urineren in een emmer. Het groepje met de meeste vloeistof wint. De top ‘urineerders’ van dit spel waren **Sika**, **Patrijs** en **Simon Meyskens**. Hij was te zenuwachtig en was dus niet zo een grote hulp, maar desondanks wonnen zij dit spel.

We hadden nog wat tijd, dus speelden we een spel genaamd “naaimachine”, velen hadden dit nog nooit gespeeld, maar het werd in het algemeen zeer geapprecieerd, zelf door de mensen die toch wel een paar minuten vastzaten onder de lichamen van hun mede VG's of de mensen die zich toch een beetje gevisieerd voelden. Toen was het tijd voor het avondeten dat de stam speciaal voor ons had opgewarmd aangezien wij nog geen warm eten hadden gehad. En wat smaakt er beter dan een kippensaté met bloemkool na zo'n dag? Juist ja, helemaal niks! Als de VG's dachten dat we onze portie muziek voor die dag hadden gehad, zaten die er toch goed naast. De leiding

had zich voor de verandering eens verstopt in het bos, als we ze vonden en aantikten mochten we naar hun muziek luisteren en dan moesten we tegen **Katta** zeggen welke liedjes we hoorden. Katta was niet zo gemotiveerd deze avond en toen takleider **Dingo** voorstelde om na de eerste keer het spel nog maar eens te spelen, liep ze kwaad en gefrustreerd weg. Oeps, misschien moet iemand haar achternagaan? Toen we een tijdje later doorkregen dat **Katta** haar spullen weg waren en haar auto ook, begon iedereen toch wel erg ongerust te worden. Dus besloten **Dingo** en **Okapi** om naar de eenheidsleiding te gaan om hulp te vragen, dit alles overhoorden de VG's toevallig, wij wachtten in grote spanning af hoe dit alles zou vorderen. Toen wij ook werden ingezet om haar te helpen zoeken, vonden we haar auto verlaten tegen een boom en later vonden we haar naast een pad op de grond liggen. Ondertussen hadden een drietal killerclowns ook **Kapucijnaap** en **Lee Scheire** meegenomen en heerste er overal chaos en paniek. Maar samen hebben we ze gevonden en verslagen, gelukkig maar! Ik wil er niet aan denken wat er gebeurd zou zijn zonder ons tussenkomen. Met **Katta**, **Kapucijnaap** en **Lee Scheire** terug veilig in ons midden konden we dan ook met een gerust hartje gaan slapen.

Dinsdag 1 Oktober

Wakker worden! Er brak alweer een nieuwe dag aan op kampterrein De Spreedonken en overal ontwaakten kinderkopjes. Tijd voor een ochtendgymnastiek en wel gegeven door ons allemaal. Elk om de beurt deden we een oefening voor. Indien je er geen meer wist moest iedereen 10 maal pompen. Je kon maar beter zorgen dat je een oefening klaar had! We aten braaf ons ontbijt op, maar toen we wouden opstaan om onze inspectie te gaan maken, had de leiding toch een ander plan. Jullie kunnen het al raden: een ochtendspel! En wat voor een! Want bij dit spel volstond het niet om enkel een paar opdrachten te volbrengen. We moesten nadenken, want er viel een beloning te verdienen, maar die kreeg je niet zomaar. Eerst moesten we de code kraken, dat ging bij de ene patrouille al heel wat sneller dan bij de andere, maar vreemd genoeg wonnen de **Condors** dit spel zonder zelfs maar een moment te verspillen om de code te kraken, het geluk stond duidelijk aan hun kant. Het is wat het is, wie zijn wij om in



te gaan tegen de wil van het lot. Toen kregen we uitgebreid de tijd om ons te wassen en de dagelijkse inspectie te maken. Hebben jullie toevallig ooit al de techniek sluipen gehad? Nee? Echt? Dan werd het eens hoog tijd dat we die nog maar eens bekeken, dacht iedereen luidop. Toen het iedereen bekende acroniem "BASTOS GS" ontcijferd was en iedereen gezicht groen of zwart geschminkt, waren we allemaal klaar voor een heerlijk middagmaal.

Na een lekker bord spaghetti en een matrassen verplaatsende siësta, mochten we allemaal onze sportkleden aantrekken want de sportproeven kwamen eraan. Vier disciplines: 100m sprint, 400m lopen, verspringen en hoogspringen. We hadden er allemaal maanden voor getraind en waren klaar om te vlammen. Iedereen heeft zijn uiterste best gedaan, maar als we naar de resultaten kijken zien we dat er toch een viertal jongens zijn die uitblinken. **Gilles Dewever** die duidelijk de meeste loopervaring had en **Wolf** die dan toch uitblonk in het hoogspringen en het verspringen. **Thibault Versavel** en **Joshua Naessens** scoorden uiteraard ook zeer goed; Proficiat aan hen ! Aanschouw:

	100 m	400 m	Hoogspringen	Verspringen
Goud	Gilles (14,01 s)	Gilles (1,10 min)	Wolf (1m30)	Wolf (4m20)
Zilver	Wolf (14,41 s)	Joshua (1,12 min)	Gilles (1m15)	Joshua (3m75)
Brons	Thibault (15,17 s)	Wolf (1,16 min)	Simon V. (1m15)	Thibault (3m75)

Ook veel meisjes deden het zeer goed, maar komen jammer genoeg niet voor in de top 3, niets persoonlijk, het is anatomisch bepaald. Met zekerheid kunnen we vaststellen dat hoogspringen de familie Michiels niet echt ligt, aangezien zowel **Chinchilla** als **Amelie** er bij de eerste ronde uit lagen, geef de moed niet op meiden, we geloven dat jullie het kunnen! Misschien moet er vermeld worden dat **Raaf** gewond was het hele kamp en daarom niet elke discipline domineerde, natuurlijk.

Iedereen was uitgeput en hongerig van al dat lopen en springen, maar gelukkig werd dat opgelost door lekkere boterhammetjes en een kommetje soep. Toen ook de laatste en de meest enthousiaste zangles van het kamp voorbij was kregen de VG's bezoek van Bari die hulp nodig had om thuis te raken na een nachtje in de Overpoort. Alles liep gelukkig goed af en voor we het wisten, waren we voor de laatste keer dit kamp, op weg naar dromenland.

Woensdag 2 Oktober

Hoewel we allemaal een uurtje langer mochten slapen vannacht, was het toch moeilijk om op te staan. Desondanks stonden we 10 minuten later allemaal braaf buiten. De turnles, gegeven door **Katta**, riep toch hier en daar wat vragen op en lokte een uitroep of twee van verbazing uit, bij verschillende VG's. Na ons laatste ochtendmaal, mochten we allemaal onze valiezen inpakken en de kamers vegen, want jawel hoor, het einde van alweer een fantastisch herfstkamp sloop dicht en dicht bij. Toen gecheckt en gedubbelcheckt was of alle kamers wel degelijk leeg waren, kon de kuisploeg erin vliegen. Muziek aan, emmers water, schuurborstels, dweilen en trekkers in de aanslag en kuisen maar.

Nadat het hele gebouw spik en span was, en de maagjes knorden, was het tijd voor een goede pita of twee. Vervolgens waren de evaluaties aan de orde. Op onze voorgedrukte papier gaven wij onze gepeperde, niet-gecensureerde mening over de spelen, het eten, de leiding en onze mede VG's. Ongetwijfeld niets negatiefs! Aangezien de bussen op tijd waren, voor de verandering, konden we tijdig alle valiezen en slaapzakken inladen. Iedereen vaarwel zingen en de patrouille-kreten nog een laatste keer doen. Luid hé! Eens allemaal op de bus, konden we genieten van de gouden tips en hilarische moppen van een oude bekende. Het was namelijk niet de eerste keer dat we het genoeg hadden deze buschauffeur te ontmoeten. Als film was het deze keer misschien wel de grootste klassieker onder de klassiekers The Lion King. Jammer genoeg wel zonder geluid, maar voor de leesliefhebbers waren er ondertitels voorzien. Een korte twee uur later kwamen we terug aan in Wondelgem en mochten we allemaal terugkeren naar huis. Terug naar de mama en de papa.

Dan rest mij niets anders dan de leiding te bedanken voor het geweldige kamp, de stam voor het heerlijke eten en nog zo veel meer, alle VG's om te komen en jullie best te doen en de eenheidsleiding om dit alles mogelijk te maken.

En vergeet niet: heb respect voor melk, neem de afslag naar Leopoldsburg en, vanzelfsprekend, sorry komt altijd te laat.

Uw verslaggeefster ter plaatse, **Bescheiden Sika**

Programma Verkenners-Gidsen

Indien je een vergadering niet kan komen gelieve Dingo (dingo@dezwaluw.org of 0471/63.97.84) dan te verwittigen. We vergaderen altijd op ons terrein te Wondelgem. Is dit niet zo wordt het tijdig gemeld. Neem steeds stylo, papier en €0,50 voor de cola mee. Uiteraard in PERFECT UNIFORM!

Zaterdag 07 januari

Geen vergadering want het is kerstvakantie

Zaterdag 14 januari 2017, van 14u00 tot 17u30

Openen en sluiten om 14h in Wondelgem. Vandaag zullen we even de knopen herhalen en vele kleine spelletjes spelen.

Zaterdag 21 januari 2017, van 14u00 tot 17u30

Openen en sluiten om 14h in Wondelgem. Iedereen heeft wel eens een wondje dus leren we vandaag hoe je deze moet verzorgen.

Zaterdag 28 januari 2017

Geen vergadering

Zaterdag 4 februari 2017, van 10u00 tot 17u30

Open en sluiten om 10h in de Blaarmeersen! Iedereen kan allicht al fietsen, maar ook op deze manier?

Zaterdag 11 februari 2017, van 14u00 tot 17u30

Openen en sluiten om 14h in Wondelgem. We spelen vele leuke spelletjes en leren het gebruik van MBSZH.

Zaterdag 18 februari 2017, van 14u00 tot 17u30

Openen en sluiten om 14h in Wondelgem. B.P. , B.P. , Baden Powell, Baden Powell !

Zaterdag 25 februari 2017

Geen vergadering

Zaterdag 4 maart 2017

Geen vergadering

Zaterdag 11 maart 2017, van 10u00 tot 17u30

Openen en sluiten om 10h in Wondelgem. Zorg maar dat je fiets tip top in orde staat want vandaag gaan we fietsen! Vergeet je lunch pakket niet en eventueel een extra centje.

Zaterdag 18 maart 2017, van 14u00 tot 17u

Openen en sluiten om 14h in Wondelgem. Nu iedereen zijn knopen kan, kunnen we overgaan naar de sjorring! Heb je een leuk idee voor een constructie ? Laat zeker iets weten ! De vergadering eindigt vandaag om **17 uur** wegens stoverijavond !

Zaterdag 25 maart 2017

Geen vergadering

Zaterdag 1 april 2017 – woensdag 5 april 2017, vanaf 08u30

Vandaag vertrekken we op Paaskamp! Joepie

Zaterdag 8 april 2017

Geen vergadering

Zaterdag 15 april 2017

Geen vergadering

Zaterdag 22 april 2017, van 10u00 tot 17u30

Openen en sluiten om 10h in Wondelgem. We spelen vandaag veel spelletjes!

Zaterdag 29 april 2017

Geen vergadering

Berekende Dingo

Francis Verkinderen

Takleider VG's

dingo@dezwaluw.org

0471/63.97.84

De seniorkes again

Dag lezerkes en lezereskes,

Het boekje heeft een extra rubriekje gekregen, want ja hoor de seniors zijn terug. En ook wij gaan op kamp. Een verslag van het kamp is verderop uitgebreid te lezen geschreven door onzen **Animerende Ouistiti**, die zich dit jaar bekommert over onze kampartikels voor zijn badge Secretaris. Over badges gesproken, bij deze mag ik **Michiel Vindevogel** en **Animerende Ouistiti** feliciteren met het behalen van hun badge Kok & Gastheer die ze hebben afgelegd op 13 november. **Hert**, **Fret** en ikzelf hebben er onze buikjes goed rond gegeten, maar dat was dan ook omdat het lekker was, proficiat aan hen !

Onze werking verschilt niet zoveel van onze scouting, al zijn we iets meer bezig met ons eigen ding. Met een kleine hechte groep leren de seniors zichzelf ontdekken door dingen te verwezenlijken die ze niet dachten te kunnen. Zo gaan ze met z'n 7 een 3^e editie van Fly Away organiseren! Deze fuif zal doorgaan op **28 januari** in de feestzaal De Zulle in Wondelgem. Ook zullen ze dit jaar leiding geven aan de takken om al eens kennis te maken met het leiderschap. Ze wonen de leidersraden bij elke zaterdag om voorbereidingen te treffen en nog veel meer.

We zijn ook al op een eerste weekendje geweest naar zee met de fiets waar toch niet alles van een leien dakje is gelopen. Maar liefst 7 platte banden op 2 dagen tijd en we waren maar met 9... Ik zat even met de handen in mijn haar! Ik was voorzien op een platte band, maar niet op een 7^e... Helaas, **Koedoe** kreeg dan ook een lift naar huis voor de laatste 20 kilometers. Hebben hun badge fietser hiermee ook behaald : **Slimme Jakhals**, **Animerende Ouistiti**, **Enthousiaste Otter** en **Rustige Koedoe**, hoeraa!!

Normaal werkt men altijd naar één hoogtepunt toe op het einde van een jaar. Wij gaan dit jaar naar twee hoogtepunten toewerken. Want tijdens de paasvakantie gaan wij helaas de eenheid niet vervoegen op paaskamp maar gaan wij op **buitenlands kamp!!** Een historisch moment, toch naar mijn weten ;) . Maar dit gaat niet zomaar en dat weten onze seniors. Dat is ook de reden van het organiseren van de filmavond, onze carwash en Fly away. Wij hopen hiermee een tof kamp te kunnen organiseren en er iets onvergetelijks van te maken! Alle info over dit buitenlands kamp volgt nog persoonlijk.

Nog een warme oproep voor Fly Away. Onze Seniors zijn nog op zoek naar sponsors, die helaas enkel nog kunnen worden vernoemd op facebook aangezien de flyer al in omloop is. Hiervoor kan men altijd terecht bij mij.

Tot Wederschrijfs!

Gemotiveerde Leeuw

Hoofdmoderator

Artikel seniors herfstkamp 2016

Na jaren seniorloos te zijn heeft de Zwaluw toch eindelijk hun oudste (en leukste) tak terug gebracht: de seniors! Omdat bij de seniors badgen halen belangrijk is zal de grappigste, leukste, knapste en vooral meest bescheiden senior jullie verslag geven van ons kamp.

Zaterdag 29 oktober

Na een lange busrit waar iedereen aan het tv-scherf was gekluisterd (het was namelijk Shawshank Redemption) kwamen we aan in het ouwe gouwe Olmen/Balen, de Spreedonken om precies te zijn. En de seniors werden verwelkomd door een toffe verrassing: er was geen plaats in het gebouw voor hen... Dan maar een tent opzetten. Een



tent op z'n Harry Potters zoals **Jakhals** aangaf. Dit gebeurde vlot waardoor het eerste middagspel van start kon gaan: Gangs of Ghent (door **Michiel, Otter en Ouistiti**), waar 2 gentse gangs het tegen elkaar opnamen in een strijd om Gent. **Jakhals** ging zelfs zo ver in die strijd dat hij, ondanks zijn toegebrachte handicap waardoor hij zijn armen niet mocht gebruiken, het laatste gevecht bijna won in samenwerking met **Ouistiti** en **Koedoe**. Ondanks hun inspanningen won uiteindelijk de andere gang: Wynaqa met de leden **Fennek, Otter, Michiel en René**. Na dit vermoeiende spel was het tijd voor het 4uurtje en daarna wat kleine spelen waaronder dikke bertha op elkaars rug en een spel waar je om ter snelst de fles van het andere team moest legen door hem omver te werpen met een tennisbal. Toen het tijd was voor het avondeten was iedereen nogal in de war met wat er op hun bord lag: wat zo hard op kaassaus leek, bleek puree te zijn! Desalniettemin genoot iedereen verder van het avondeten en iedereen leek zich te amuseren... Tot het avondspel. Het avondspel (door **Otter**) bestond uit meerdere opdrachten, hoe meer opdrachten de teams konden volbrengen hoe meer punten ze kregen. Het probleem was alleen dat de opdrachten bestonden uit walgelijke dingen zoals bijvoorbeeld de puree van vanmiddag op te eten die op composthoop lag. Na dit "ranzige" spel was het tijd om te gaan slapen.

Zondag 30 oktober

We werden te vroeg gewekt door **Leeuw** zijn veel te luide wekker (serieus **Leeuw** verander u wekker) en begonnen na het ontbijt direct aan een ochtendspel (door

Jakhals, Koedoe en Michiel). Het doel was om door opdrachten te doen je van halte



naar halte te verplaatsen en uiteindelijk van Wondelgem naar het Sint-Pieters station te begeven via de 11 haltes tussenin. Tijdens één van die opdrachten deed **Fennek** een bottleflip en de fles bleef scheef staan! Het kaartenhuisbouwen ging dan weer wat moeizamer met 3 seniors die wel heel lang bleven steken aan hun kaarthuis. Ik laat geen namen vallen maar laten we

zeggen dat **Otter, Leeuw en Ouistiti** een licht kaartentrauma hebben overgehouden aan dit spel. Na het ochtendspel en het heerlijke middageten was het tijd voor de sportproeven waar iedereen zeer goed presteerde maar zoals altijd **Jakhals** uitblonk bij het hoog- en verspringen. Hierna werd een nieuw spel geïntroduceerd dat later het favoriete spel van **Otter** zou worden: voetbal met de handen in de zakken. Dit, gecombineerd met het drassige veldje zorgde voor enkele hilarische valpartijen en slidings. Na het avondeten werd een zeer vreemd trivial pursuit-achtig spel gespeeld met zeer vreemde en moeilijke vragen. Maar geen nood! Want het Pokémon spel (door **Jakhals en Ouistiti**) was er met als doel zo veel mogelijk verschillende Pokémon te verzamelen. Dit deed je door opdrachten te doen à la **Otter** zijn spel of Pokémon vragen te beantwoorden. Hierna kon je grabbelen in de Pokémon grabbelzak gevuld met papiertjes met Pokémon op. Ondanks de vastberadenheid van **Otter** won uiteindelijk **Fennek** net door zijn overweldigende Pokékennis. Na een lange telling was het bedtijd.

Maandag 31 oktober

Na alweer een onaangename ontwaking (thx wekker) en een lekker ontbijt was het eens tijd om alle totem technieken te overlopen. Hierna vertrokken we op tocht.. of niet? Toen we op het eerste punt



aankwamen bleek dat het eigenlijk een stadspel was waar je zoveel mogelijk straten moest veroveren. Na een leuke namiddag en een bizar gesprek met een oude dame (nietwaar **Fennek**?) keerden we onze weg terug naar huis. Tijdens dit gestap kwam uit dat **René** drank had meegenomen op kamp!!! Gelukkig bleek het achteraf maar een prank te zijn van **Otter**, **Michiel** en **Ouistiti**. Aan het begin van het avondeten kreeg **Leeuw** plots een uitbarsting: "Kunnen jullie nu nooit eens zwijgen?" riep hij, waarna de seniors de rest van het avondmaal stil bleven (dit niet zonder enkele hilariteiten met yogurt en zwamworstjes). Toen het zwijgen toch gestopt was begon **Otter** direct weer over voetbal met de handen in de zakken. Als avondspel hadden **Leeuw** en **Fennek** een quiz voorbereid met veel leuke doe opdrachten waarvan er 1 uitblonk: een kaart uit het spel "Black stories" spelen. Een spel waar beperkte informatie over een situatie wordt geschetst en de groep moet de situatie volledig proberen schetsen. Na de quiz werd dit spel gewoon verder gespeeld daarna was het tijd om te gaan slapen.

Dinsdag 1 november

Na wat zoete dromen en deze keer geen wekker (leeuw had hem in zijn slaapzak verstopt) was het tijd voor een speciale turnles door onze extravagant van de hoop: **Ouistiti**. Na een turnles in ridderthema hadden we geen concreet idee wat te doen. We besloten dan maar een potje petanque te spelen, helaas waren er te weinig ballen waardoor **Michiel** en **Ouistiti** tennisballen moesten gebruiken. Na het middagspel was het tijd voor een spel van **René**. Het doel was om met je schip tot het einde van de kaart te raken, maar er lagen zeeslangen op de loer! Helaas voor hem had **René** deze slangen net niet stiekem genoeg aangeduid en iedereen had meteen door waar de slangen verscholen zaten. Hij moest ze dan maar verplaatsen. Na het middagspel werd **Otter's** wens eindelijk vervuld: voetbal met de handen in de zakken tegen de VG's, hoera!! Helaas waren de VG's overtuigd dat bijna iedere goal die wij maakten tegen de paal was. Wij wonnen het spel met de handen in de zakken, al werd dit wat te veel voor de VG's en gingen we door met gewone voetbal, waar wij helaas niet een 2^e keer met de overwinning konden gaan lopen. Tijdens het avondeten was **Michiel** water gaan halen maar toen de fles bij hem uiteindelijk aankwam was de fles al leeg. Vanaf die dag zou hij altijd waakzaam zijn over zijn water. Na het avondeten was het tijd voor de zangles door **Vos**. Na zijn lange maar "toffe" zangles was het tijd voor... de herfstshow? Blijkbaar hadden de JVG's een show voorbereid en ondanks hun inspanningen was **Caraya** toch (onbedoeld) de grappigste. Hierna was het toch tijd voor het avondspel door **Koedoe** en **René** waar je andere mensen je slaaf moest maken door hun glowstick af te nemen. Toen **Ouistiti** dit probeerde belande hij met zijn gezicht in de braamstruiken, en **Michiel** had een

andere strategie: zich voor het hele spel verstoppen. **Leeuw** won dit spel dan ook met iedereen behalve **Michiel** onder hem. Hierna hadden we wat tijd over waar we nog wat black stories speelden en daarna was het tijd voor bed. Hier nam **Leeuw** ook afscheid van ons want hij moest de volgende dag terug werken.

Woensdag 2 november

Omdat deze dag vooral bestond uit kuisen valt er niet superveel te vertellen, behalve dan het onaangenaam ongelukje in de WC's dat wij moesten kuisen. Hiervoor zijn we een bedankingscadeautje gaan afgeven bij de teerpoten waar ze niet zo gediend mee waren. Ondanks het plezier ging het kuisen redelijk vlot en konden we moe maar voldaan met de bus (gevuld met de Lion King en moppen van de buschauffeur) naar huis terugkeren. Na het uitladen van de camion keerden we allemaal terug naar huis.

Ik zou graag de EL's en de stam bedanken om ons kamp in goede banen te leiden en ik kijk al uit naar het volgende (buitenlandse!) kamp waarvan ik opnieuw het verslag van zal schrijven.



Groeten,
Animerende Ouistiti

Planning Seniors

Zaterdag 7 januari 2017

Geen vergadering

Zaterdag 14 januari 2017, van 14u00 tot 17u30

Omdat de huidige leiding examens heeft en omdat jullie volgend jaar leiding worden zullen we hun plaats even innemen en stage lopen bij een andere tak! Voorbereiding en plaats volgen.

Zaterdag 21 januari 2017, van 14u00 tot 17u30

Ook vandaag lopen wij nog een dagje stage en helpen de andere taken met hun leidingtekort. Voorbereiding en plaats op de leidersraad

Zaterdag 28 januari 2017

Eindelijk is het zover: de derde editie van Fly Away gaat van start, dus de hele dag staat uiteraard in de voorbereiding ervan zodat alles op wieltjes verloopt, of op vleugeltjes.

Zaterdag 4 februari 2017, van 10u00 tot 17u30

Vergadering vanaf **10h**. We gaan eens gaan zwemmen, de locatie hangt een beetje af van het weer en andere zaken. Het spreekt voor zich dat je je zwemgerief, zakcentjes en lunchpakket niet mag vergeten.

Zaterdag 11 februari 2017, van 14u00 tot 17u30

We zijn er bijna maar nog niet helemaal, we gaan onze foto explo maken op papier zodat we de volgende keer er eindelijk aan kunnen beginnen. Spelletjes vullen uiteraard de rest van onze tijd.

Zaterdag 18 februari 2017

Badge gids → spreekt voor zich. Openen en sluiten aan de Muze.

Krokusvakantie

Zaterdag 11 maart 2017, vanaf 10u00 tot 17u30

Beginnen om **10h**, we doen onze langverwachte foto explo. Hit the streets! Evaluatie volgt onmiddellijk.

Zaterdag 18 maart 2017, vanaf 14u00 tot 17u00

We hopen dat jullie dit ondertussen al goed onder de knie hebben, maar voor de zekerheid doen we toch nog eens de technieken MSBZH en EHBO. Daarnaast zullen

we waarschijnlijk een handje moeten toesteken bij het voorbereiden van de stoverijavond, ervan uitgaande dat je geen bijlongelukjes had en je handen nog heel zijn. (vergadering eindigt om **17h**).

Vrijdag 24 maart 2017 tot zondag 26 maart 2017

Leiderweekend 2. Meer informatie volgt nog!

Zaterdag 1 april 2017 tot woensdag 5 april 2017

Geen april prank maar wel paaskamp, misschien wel prank want wij gaan op buitenlands kamp. Alle info volgt!

Zaterdag 22 april 2017

Vandaag bekijken we even om enkele zaken te herstellen en te schilderen. Ook zullen we onze eigen koffers eens merken, want the seniors are back!!!

Zaterdag 29 april 2017

Geen vergadering

Zaterdag 06 mei 2017, van 10u00 tot 17u30

Openen om **10h**. We doen een stadspel verdere info volgt



